

# A ROCHA

NEDERLAND



MAGAZINE  
winter 2023

Jaargang 20



Petra en Embert Messelink  
Oprichters A Rocha Nederland

Biodiversiteit  
In de Bijbel en in je tuin

20 jaar, 20 soorten  
Dieren en planten uit  
onze lokale groepen

# TIPS & INSPIRATIE

## Kijken

### Onder het maaiveld

Wat leeft er eigenlijk allemaal in onze grond en wanneer is een bodem gezond? In de documentaire *Onder het maaiveld* leer je hier van alles over. Wist je dat er in één theelepeltje grond vele verschillende organismen leven?



### Wolf

Als er één soort is die veel discussie oproept, dan is het de wolf. In deze documentaire wordt het veelbesproken dier in beeld gebracht. Nieuwsgierig naar het leven van de wolf in Nederland? Kijk dan de documentaire *Wolf*.

### The British garden: Life and death on your lawn

Natuurdeskundigen observeren een jaar lang een reeks tuinen in de voorsteden van Londen en ontrafelen het geheime leven en de dagelijkse drama's van de kleinste bewoners.



## Lezen

### Dagboek voor natuurliefhebbers, Jaap Oosterhuis

Als je deze nog niet in huis hebt, dan is dit wel een hele mooie aanschaf voor het nieuwe jaar. De derde, herziene druk is nu te koop bij ons in de webshop. In dit boek legt Jaap steeds een verrassend verband tussen iets in de natuur en de Bijbel. Elke dag een stukje lezen en verwonderen over de natuur en haar Schepper.



### Zelfs de mus, Casper Koolsbergen

Dit boek helpt je om te mediteren over vogels in de Bijbel, en daarmee over de zorg en aandacht die God aan ze geeft. Om van te leren en onder de indruk te raken. Leuk om zelf te lezen, aan tafel of wanneer je een keer een opening moet verzorgen voor een groep.



### Inspiratieboek Scheppingsliederen, Schrijvers voor Gerechtigheid

Bij het album 'Scheppingsliederen' heeft Schrijvers voor Gerechtigheid een boek uitgebracht vol met achtergrondverhalen bij de liederen. In woord en beeld staat de schoonheid van Gods schepping centraal. Haar kwetsbaarheid én haar veerkracht.



## Luisteren

### Podcast 'Groene Oren', gemaakt door Staatsbosbeheer

In deze podcast gaat de interviewer in gesprek met allerlei soorten die in Nederland voorkomen. Denk aan vogels, bomen, korstmossen en planten. Een podcast vol humor, waarin je ook nog iets leert over de soorten die worden geïnterviewd.

### Field Notes Podcast

De podcast van A Rocha International waarin je van alles leert en hoort over het werk van A Rocha over de hele wereld.

### Scheppingsliederen

Schrijvers voor Gerechtigheid heeft deze zomer een nieuwe album uitgebracht met scheppingsliederen. Lieder die gaan over de verwondering, gebrokenheid en vernieuwing van de schepping. Als A Rocha hebben we deze liederen mede mogelijk gemaakt. Je vindt de liederen op Spotify en YouTube. Meer info en o.a. bladmuziek vind je op [schrijversvoorgerechtigheid.nl](http://schrijversvoorgerechtigheid.nl)



**Colofon**  
Stichting A Rocha Nederland  
Orinocodreef 5c  
3563 ST Utrecht  
Tel. 085-4011360  
[nederland@arocha.org](mailto:nederland@arocha.org)

[www.arocha.nl](http://www.arocha.nl) (Nederland)  
[www.arocha.org](http://www.arocha.org) (internationaal)  
KVK nummer 32095673  
IBAN NL 45 TRIO 2000 6140 43  
Klimaatprogramma Climate Stewards  
IBAN NL 96 TRIO 0379 2160 27

**Redactie:** Esther Gijsbertsen, Wilma van der Veen, Marjoke Knoop en Annemarie Westerbeek  
**Correctie:** Marleen Korsaan  
**Fotografie:** Jaap Gerritsen, A Rocha India, Lolke Bergsma  
**Vormgeving:** Vera Voskuilen  
**Drukwerk:** Zalsman Kampen



# BOOMKNOPPEN VOL HOOP

Mijn opa deed je geen plezier met een bos bloemen; alleen het idee al dat ze zo snel zouden verwelken, maakte hem somber. Ook de herfst vond hij een naargeestig seizoen, het verkleurende en afvallende blad confronteerde hem met het verval. Voor mij is dat anders: de herfst laat me altijd weer versteld staan van de schoonheid van Gods schepping. Het betoverende geel-rood-bruin van de moerasesiken en het felle rood van de Japanse esdoorn, prachtig vind ik het!

Maar meer nog geniet ik van de belofte die schuilgaat in de boomknoppen die tevoorschijn komen. De bomen zijn helemaal voorbereid op de aanstaande lente. Het vallende blad is een toegift voor het bodemleven, de subtiele knoppen van de beuk, de grote knoppen van de paardenkastanje, allemaal zijn ze een belofte voor nieuw leven. Een hoopvolle vingerwijzing richting een nieuw begin.

In deze tijd van verval van de schepping, van verwoestingen op wereldschaal, mogen we in ons en door ons de belofte van een vernieuwde hemel en aarde meedragen. In Romeinen 8 vers 19 staat: "De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt." Wat is het een wonder dat we én ons mogen inzetten voor Gods schepping én niet hoeven te wanhopen: Jezus is opgestaan.

Gelukkig deelden mijn opa en ik wel hetzelfde vertrouwen in de toekomst: Jezus heeft zich gegeven om de hele schepping te verlossen. Ik bid iedereen toe dat wanneer de moedeloosheid en neerslachtigheid op de loer ligt door het overweldigende nieuws van klimaatrampen, onrecht, honger en pijn, we onze blik mogen richten op die boomknoppen en ons voorstellen dat de lentezon ons weer verwarmd en het zachte, harige beukenblad zich ontvouwt. Een nieuw begin. Zo mogen we als hoopvolle doeners aan het werk zijn in Gods Koninkrijk.

Ik ben Guido Hamelink, 41 jaar en woon in Arnhem met mijn vrouw Ingrid en kinderen Tamar, Jonathan, Samuel en Ezra. Het bestuur van A Rocha Nederland heeft mij gevraagd om de voorzittersrol van Harm Schouten over te nemen. Een grote eer vind ik het. Harm heeft zich de afgelopen zes jaar met liefdevolle inzet ontfemd over het begeleiden van de groeiende A Rocha-organisatie. Het is voor mij geweldig om het werk van zo'n goede voorzitter in zo'n fijn bestuur te mogen oppakken. Harm, namens mij en de andere bestuursleden Debora van Boven-Flier en Age Fennema: hartelijk dank voor je inzet.

Ik ga met veel plezier deze bestuursperiode in en zie uit naar de ontmoetingen met A Rochanen in Nederland en daarbuiten.



**Guido Hamelink**  
Voorzitter A Rocha Nederland

# 'A ROCHA WAS ONS LEVEN. HET WAS INTENS OP HEEL VEEL VLAKKEN'

Het had niet veel gescheeld of het hele A Rocha Nederland-avontuur was nog voor de start geëindigd in de oud papierbak. Met Petra en Embert Messelink blikken we terug op hoe het allemaal begon.

In de winter van 2001 las Petra Messelink in de krant een interview waarin Petra Crofton vertelde over haar tour door Nederland om A Rocha meer bekendheid te geven. Petra: 'Het verhaal was blijven hangen, dus toen Embert en ik aan het praten waren over onze vakantieplannen voor het jaar erop, werd de oude krant uit de papierbak gevist.' Petra en Embert besloten om de informatiebijeenkomst in Harderwijk te bezoeken en raakten enthousiast. 'Een jaar later gingen we de hele maand mei naar A Rocha in Frankrijk.'

## Snaar

In Frankrijk ontmoetten ze Peter en Miranda Harris, de grondleggers van A Rocha. Nadat het echtpaar Harris A Rocha had opgericht in Portugal en daar twintig jaar had gewoond, hadden ze zich nu gevestigd in Frankrijk om te werken aan een meer internationaal georiënteerd A Rocha. Waar Embert zijn ei helemaal kwijt kon in de natuur, was Petra vooral actief in de community. Aan het eind van hun verblijf in Frankrijk

kregen ze de vraag of ze een fondsenwervende tak wilden starten in Nederland. Embert: 'De beweging had echt een snaar geraakt bij ons, dus we hoefden niet lang over die vraag na te denken. Al stond voor ons wel direct vast dat we dan ook echt een A Rocha Nederland met alles erop en eraan wilden starten.' In 2002 was het zover: A Rocha Nederland was geboren.

Waar de andere vestigingen allemaal vanuit een lokaal veldstudiecentrum werkten, bleek dat in Nederland ingewikkeld om te realiseren. Toch deed zich in 2003 een mooie kans voor in Drenthe. Petra: 'Ik was destijds hoogzwanger en dit aanbod kwam eigenlijk wat te vroeg. We durfden de sprong nog niet te wagen.' Daar kijken Embert en Petra met enige weemoed op terug, want in de jaren die volgden, werkten ze er heel hard aan om alsnog een geschikte locatie te vinden. Helaas lukte dat niet. Embert: 'De vraag of we destijds niet in geloof hadden moeten gaan, houdt ons nog weleens bezig...'

## Te vrijzinnig?

De zorg voor natuur is onder christenen inmiddels meer gemeengoed geworden. Dat was in de beginjaren van A Rocha Nederland wel anders. Embert: 'Er ging geen week voorbij of ik kreeg wel de vraag waarom er nu per se een christelijke natuurorganisatie nodig was.' Petra vult aan: 'Misschien vonden sommigen het ook te vrijzinnig, want ging het dan niet te veel over de schepping en te weinig over de Schepper?' Gelukkig waren er ook vanaf het begin mensen die het concept helemaal snaptten, zoals Martine Vonk. Zij vervulde in de beginjaren de rol van voorzitter van het bestuur.

Het opzetten van een nieuwe organisatie met een jong gezin, terwijl er ook nog geld verdiend moest worden, was intens. Embert: 'We werkten beiden parttime, omdat we de zorg voor de kinderen wilden delen. Ik werkte deels bij de Evangelische Omroep. Petra had een vaste baan voor twee dagen in de week en deed daarnaast freelance werk. Verder ging al onze tijd op aan A Rocha.' Petra: 'Gelukkig waren er ook veel vrijwilligers die een hele of halve dag in de week hielpen, en die bijvoorbeeld op de kinderen pasten.'



In 2002 was het zover: **A Rocha Nederland was geboren.**

Tekst: Annemarie van den Berg-Nap  
Fotografie: Lolke Bergsma

Hoewel Petra goede herinneringen aan die bevroren jaren koestert, was het niet altijd makkelijk. 'Als ik terugkijk, voelden die jaren als een soort wachtkamer. We hoopten steeds dat we een veldstudiecentrum konden starten. Dat maakte het lastig voor mij om echt te wortelen op de plek waar we woonden.'

## Lokale werkgroepen

Het gehoopte centrum kwam er uiteindelijk niet, maar A Rocha Nederland kreeg wel steeds meer een eigen vorm. Embert: 'Een van de eerste lokale A Rocha werkgroepen ontstond in Ede, waar zij zeiden: "Leuk dat verhaal, maar wij willen gewoon A Rocha zijn waar wij wonen." Dave Bookless heeft eens gezegd dat Nederland het A Rocha-model heeft uitgedaagd door met lokale werkgroepen te werken.' De gezamenlijke visie van een community waar zowel Embert als Petra zo door gegrepen waren, kreeg zo toch gestalte, al was het in een andere vorm dan gedacht.

De eerste zeven à acht jaar was het A Rocha-werk vrijwilligerswerk. Daarna kreeg Embert de kans om met financiële ondersteuning vanuit het internationale netwerk een vriendenkring op te bouwen, zodat hij zijn andere betaalde baan op kon zeggen. In 2010 verhuisde het gezin binnen Amersfoort. Embert: 'We kregen een verzoek van Natuurmonumenten of we een stukje grond wilden onderhouden. Dat is de plek waar we ook met onze kinderen goede herinneringen aan hebben. Daar zijn ze in de sloot gevallen, hebben we bomen gezaagd, hebben we genoten van het samen buiten-zijn.'

Later kwamen er ook de natuurweken in de zomer bij. Embert: 'In de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt bestond de Stichting Zwaluw, die vakantiecampen in de natuur organiseerde. Door die kampen zijn wij in contact gekomen met heel betrokken vrijwilligers, zoals Bert van der Woerd. De organisatie van deze kampen heeft A Rocha overgenomen en nog altijd organiseert A Rocha Nederland deze zomerweken, op dit moment in de Achterhoek.'



We waren vrij lang een bescheiden organisatie, maar **nu kennen veel christenen ons.**

## Proeven

Na vele intense jaren hebben Petra en Embert het A Rocha-stokje inmiddels in vertrouwen overgedragen. Terugkijkend zijn ze verwonderd over wat er allemaal is gebeurd en wat mede door A Rocha Nederland in gang is gezet. Embert: 'We waren vrij lang een bescheiden organisatie, maar nu kennen veel christenen ons. Ik denk dat zorg voor de schepping meer in het DNA is gaan zitten van kerk en geloof. Ik heb met A Rocha nooit een campagneorganisatie willen worden; de kracht van A Rocha is juist dat het een echte doe-organisatie is. Het is een brede beweging die heel veel mensen de gelegenheid biedt om aan te haken.'

En dat aanhaken is heel belangrijk. Juist nu, stelt Petra. 'Het community-aspect van A Rocha moet gekoesterd worden. We leven in een sterk geïndividualiseerde tijd. Het is belangrijk dat A Rocha verbinding houdt met mensen: dat je samen eet, samen het leven viert en samen in de natuur werkt.' Daar is Embert het volledig mee eens. 'Het thema klimaatverandering is super polariserend. Het roept heel uiteenlopende reacties op. A Rocha wil juist mensen bij elkaar brengen. Het gaat niet om scherpe discussies, maar om elkaar in een sfeer van aandacht en verbondenheid te inspireren. Dat is wat A Rocha wil: uitnodigen en je laten verwonderen. Kom maar proeven.'

- 2003**  
Vogels ringen in Portugal
- 2009**  
Natuurweek Zeeland, kinderen met vogelkasten
- 2012**  
Natuurweek Ommen
- 2012**  
Internationale A Rocha conferentie Kroeze Danne
- 2014**  
A Rocha Amersfoort, boomgaard Coelhorst

# 5 TIPS VOOR MEER BIODIVERSITEIT IN JE TUIN

- 1 Tegels eruit, groen erin. Groen zorgt voor een natuurlijke waterafvoer, beperkt hittestress en is een woonplek voor kleine dieren en insecten.
- 2 Ruim niet alles op. Laat afgevallen blaadjes, takken en dorre planten liggen. Dit trekt nieuwe dieren aan en geeft bijvoorbeeld de egel een fijn plekje om te overwinteren.
- 3 Maak een vijvertje voor nog meer (water)beestjes.
- 4 Zaai of plant inheemse planten. Tuincentra hebben vaak een afdeling met het wilde assortiment (inheemse planten) Deze planten passen in ons natuurlijke ecosysteem. Check wel altijd of ze gifvrij gekweekt zijn.
- 5 Plant veel verschillende planten. Meer soorten zorgt voor minder kwetsbaarheid voor ziektes en schimmels. En er komen meer verschillende diersoorten op af.

Illustratie: Elwin van der Kolk



# 2 SOORTEN UITGELICHT

uit onze lokale groepen



## Ringslang – *Natrix helvetica*

A Rocha Dronten werkt nauw samen met verschillende organisaties om lokaal de biodiversiteit te versterken. Daarbinnen focust A Rocha Dronten zich specifiek op het verbeteren van de leefomstandigheden voor de ringslang.

## Ronde zonnedauw – *Drosera rotundifolia*

De afwezigheid van bemesting en ontwatering in de Middelblokboezem bij Gouderak (A Rocha Groene Hart) heeft geleid tot de ontwikkeling van een bijzonder natuurgebied. Er groeien planten die een vochtig en voedselarm milieu nodig hebben, zoals het moerasviooltje en de 'vleesetende' ronde zonnedauw.



## Europese otter – *Lutra lutra*

De otter was uitgestorven in Nederland, maar is na herintroductie bezig aan een opmars in ons land. A Rocha Zwolle bouwde schuilplaatsen, zogenaamde otterholts, voor dit schuwe zoogdier.

## Veenmos – *Sphagnum spp.*

A Rocha Enschede is actief in het Aamsveen. In dit bijzondere hoogveen gebied groeit veenmos, een soort mos dat extreem goed water kan vasthouden en CO<sub>2</sub> vastlegt. Door jonge berkenboompjes te verwijderen krijgt het veenmos meer ruimte.



## Ree – *Capreolus capreolus*

A Rocha Amersfoort is al jaren werkzaam op landgoed Coelhorst. Door het goed onderhouden van houtwallen en singels is er voldoende beschutting voor onder andere reeën, waardoor Coelhorst nog steeds hun leefgebied kan zijn.

## Grauwe klauwier – *Lanius collurio*

A Rocha Enschede is ook actief in het Aamsveen om broedhabitat voor de grauwe klauwier in stand te houden. Deze vogelsoort stelt hoge eisen aan zijn omgeving en staat op de Rode Lijst als bedreigd.



## Zwarte stern – *Chlidonias niger*

In 2017 plaatste A Rocha Zwolle twintig broedvlotjes voor zwarte sterns in de Schellerwaarden nabij de IJssel. In datzelfde seizoen was er al broedsucces: twaalf paartjes vestigden zich en er vlogen tien jonge zwarte sterns uit.

## Gewone viltbij – *Epeolus variegatus*

Door A Rocha Zeeland werd een bijenkuil aangelegd. In zo'n kuil kunnen wilde bijen, zoals zijdebijen, nestgangen graven. Ook de gewone viltbij profiteert hiervan. Deze koekoeksbij legt haar eitje stiekem in het nestje van een zijdebij.

## Gewone dophei – *Erica tetralix*

A Rocha Ede heeft als werkgebied het oude beekdal van de Molenbeek op de Zuid Ginkel. De opslag van grove den en Amerikaanse vogelkers worden verwijderd, om zo de biodiversiteit te bevorderen en onder meer dophei te beschermen.



## Truffelkever – *Choleva spadicea*

A Rocha Bennekom is actief in het natuurgebied Franse Kamp. In dit gebied zijn in 2022 meer dan vijfhonderd kevers geïnventariseerd. Onder andere de choleva spadicea, een soort truffelkever die al vijftig jaar niet meer in Gelderland was waargenomen.



## Koninginnenpage – *Papilio machaon*

Dorpsakker De Parel (Amerongen) laat gewassen en mensen groeien en bloeien. Moestuiniëren en zorg voor de schepping gaan bij hen samen. Er wordt gedeeld en verwonderd. De rups van de koninginnenpage op de venkel is dan ook een parel in de tuin.



## Rietorchis – *Dactylorhiza praetermissa*

A Rocha Utrecht heeft een oud hooiland geadopteerd en spant zich in om de bodem te verschromen, zodat er meer ruimte komt voor biodiversiteit. Zo groeien in dit gebied al rietorchis en ratelaar, beide kenmerkende soorten van natte graslanden.



## Ijsvogel – *Alcedo atthis*

Het heldere water van de duinplas van het Westduinpark bij Den Haag is een van de redenen waarom de ijsvogel hier regelmatig aanwezig is. A Rocha Den Haag verricht snoeiwerkzaamheden rond de plas, zodat het gebied ook open blijft. De omgevallen zwarte elms blijven liggen, want dat is de visstek van de ijsvogel.

## Gewone satermier – *Formica exsecta*

In het mierenreservaat De Heide leeft onder andere de gewone satermier, een bedreigde soort. A Rocha Bennekom helpt in dit gebied mee om de opslag te verwijderen, zodat de vegetatie gevarieerd blijft.



## Aardbeivlinder – *Pyrgus malvae*

In samenwerking met Stichting IJssellandschap beheert A Rocha Deventer het natuurreservaat De Slenk bij Lettele. In dit gebied zit een kleine populatie van de zeldzame aardbeivlinder, die ook op de Rode Lijst staat als bedreigd. Door consequent opslag te verwijderen en jaarlijks te maaien lukt het om deze populatie te behouden.

## Plasrombout – *Gomphus pulchellus*

Het beheer van de Slenk bij Lettele (A Rocha Deventer) zorgt voor de aanwezigheid van meerdere bijzondere soorten. Zo komt hier, naast de plasrombout, ook de kleine ijsvogelvlinder voor.

## Zilvermeeuw – *Larus argentatus*

Zeezoogdieren, vogels en vissen zien plastic afval soms aan voor voedsel, met alle schadelijke gevolgen van dien. Daarom is A Rocha Noord NL jaarlijks te vinden op Schiermonnikoog voor een Beach CleanUp.



## Klokjesgentiaan – *Gentiana pneumonanthe*

De Groene Grens bij Veenendaal is een aaneenschakeling van poelen, struwelen, blauwgraslanden en kalkmoerassen. Dit levert zeldzame planten op, zoals parnassia, moeraskartelbad, vetblad en klokjesgentiaan. Door hier regelmatig te snoeien draagt A Rocha Heuvelrug bij aan het behoud van de biodiversiteit.



## Moeraswespenorchis – *Epipactis palustris*

Ook dit jaar bloeiden er honderden exemplaren van de moeraswespenorchis op Schor Alteklein (A Rocha Zeeland). Het zaad van deze orchidee wordt tot leven gewekt door bodemschimmels die hoge eisen stellen aan hun omgeving.



## Vos – *Vulpes vulpes*

A Rocha Altena is actief op natuurterrein De Poort aan de Alm in Uitwijk. In dit gevarieerde natuurgebied komen ook vossen voor. Woelmuizen en konijnen vormen het hoofdmenu van dit roofdier.

# DE BIJBEL OVER BIODIVERSITEIT

De afname van biodiversiteit is een groot probleem in Nederland. Veel diersoorten zijn sterk in aantal verminderd of zelfs bijna uit het landschap verdwenen. Waarom zou je je daar zorgen over moeten maken? In de Bijbel lezen we veel over de relatie van de mens tot God en over onze naaste, maar zegt de Bijbel ook iets over biodiversiteit?

Upmarket Ark, by Kollage Kid (licence: CC BY-NC-SA)



Biodiversiteit is een woord dat je niet in de Bijbel terugvindt. Toch is het concept heel Bijbels. In Genesis 1:31 staat: 'God zag alles wat Hij had gemaakt: het was zeer goed.' 'Alles' betekent hier álle soorten levende wezens en de (eco)systemen die hun leven in stand houden. Dat is wat we biodiversiteit noemen. Alles is met elkaar verbonden in onderlinge samenhang. Als we kijken naar de grote thema's in de Bijbel, dan is het patroon duidelijk: God heeft passie voor biodiversiteit, van begin tot eind. Kijk maar eens mee.

## 1. Schepping

Het begint bij de schepping. God koos ervoor om een onderling afhankelijke en oneindig gevarieerde wereld te scheppen, overvloedig van diversiteit, schoonheid, complexiteit en creativiteit. Over Gods plezier in het scheppen is te lezen in Genesis, de Psalmen en in Spreuken. Je hoort erover in de manier waarop de profeten en Jezus steeds weer voorbeelden uit de natuur gebruiken om God en het leven te illustreren. Biodiversiteit is niet geschapen voor het plezier van de mens, maar door en voor Jezus! (Kolossenzen 1).

## 2. Verbond

Toen de mensen vervreemden van God, bood God hun een nieuwe start door het verbond met Noach. Door het redden van alle soorten levende wezens op de ark, inclusief onreine, oneetbare en gevaarlijke dieren, zien we Gods passie voor biodiversiteit. De dieren in de ark zijn daar niet voor Noach of omdat ze zo nuttig zijn voor ons. Nee, ze zijn daar zodat hun soort verder kan leven op aarde. God vestigt een reddende verbondsrelatie met elk levend wezen op aarde!

## 3. Jezus

Het leven, sterven en de opstanding van Jezus geven een unieke kijk op de waarde van biodiversiteit. 'Het woord is vlees geworden' laat heel duidelijk zien dat de Schepper een schepsel werd. Daarmee werd de waarde van de menselijke natuur, maar ook van alle schepselen, verhoogd. God laat zijn toewijding aan de wereld zien door er zelf deel van te worden. De menswording is Gods 'ja' tegen zijn schepping. Bijna alle gelijkenissen van Jezus zijn gebaseerd op de natuur: landbouw en seizoenen, vogels en bloemen, vijgenbomen en vossen. En in de dood en opstanding van Christus zien we de volledige reikwijdte van Gods doel met de variëteit aan leven. Jezus stierf en stond weer op om alle relaties te herstellen die door de zondeval verstoord waren. In Kolossenzen 1:19 en 20 lezen we: 'In Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis'.



*Het vechten voor behoud van biodiversiteit hangt daarom direct samen met de belijdenis 'Jezus is Heer!'*

## 4. Voltooiing

De belofte die in de dood en opstanding van Christus ligt, komt tot voltooiing wanneer Jezus terugkomt. Bijbelse profeten wijzen met hun visioenen op biodiversiteit als onderdeel van Gods eeuwige plan: de leeuw en het lam, de slang en het kind, de vier levende wezens voor de troon (die de mensheid, wilde dieren, huisdieren en vogels lijken te vertegenwoordigen). Er zijn ook passages van oordeel en vernietiging, dus er zal zowel discontinuïteit als continuïteit zijn tussen deze wereld en de nieuwe schepping. We kunnen de biodiversiteit niet redden door onze eigen inspanningen alleen. Het is ook Gods werk, en vereist een radicale aanpassing van de hele geschapen orde. Maar alles wat God in vreugde schiep en in liefde in stand houdt, zal Hij uit genade redden.

## 5. Kerk

Tot slot, wat is de rol van de kerk in Gods plannen met biodiversiteit? De Bijbel is daar niet heel duidelijk over, en dat is misschien ook wel de reden waarom we zo traag zijn in het herkennen van onze roeping. Maar als we Gods doelen serieus nemen, moeten we actief onze rol zoeken. Als Christus de schepping wil verlossen en redden, moeten we dan gewoon achterover leunen en wachten? Nee! Als volgelingen van Jezus zijn we geroepen om met zijn waarden te leven en in ons leven te anticiperen op de realiteit die Hij zal brengen. In Romeinen 8 staat dat 'de schepping er reikhalzend naar uitzielt dat openbaar wordt gemaakt wie Gods kinderen zijn'. Wie zijn de kinderen van God? Zij zijn de kerk – het lichaam van Christus hier op aarde – geroepen om zijn handen en voeten, hart en stem te zijn. Ja, om het goede nieuws van Jezus aan verloren zielen te brengen, om Christus in de armen en de gevangenen te zien. Maar ook om alle schepselen in staat te stellen God te verheerlijken zoals Hij het heeft bedoeld. Het vechten voor behoud van biodiversiteit hangt daarom direct samen met de belijdenis 'Jezus is Heer!'

Tekst: Dave Bookless, vertaling: Marleen Korsaan

# TWINTIG JAAR A ROCHA NEDERLAND IN VOGELVLUCHT

**2005**

**De eerste lokale werkgroep is Wageningen**  
In nieuwsbrief no.2 – juni 2005 wordt een nieuw initiatief aangekondigd: A Rocha lokaal. In 2023 staat de teller op 15 lokale werkgroepen.

**2002**

**Officiële start A Rocha Nederland op 21 december 2002**

De aftrap vindt plaats voorafgaand aan een excursie in de oude polder Arkemheen, tussen Nijkerk en Spakenburg. Sinds begin dit jaar heeft A Rocha Nederland een bestuur van vijf leden: Embert en Petra Messelink, Martine Vonk, John Smits en Erna van Rijsen.



**2006**

**De A Rocha natuurweken**

In 2006 neemt A Rocha de Zwaluwkampen over van Stichting Aardewerk en gaan ze verder onder de naam A Rocha natuurweken. De kampen bieden gelegenheid om te kamperen in de vrije natuur (onder primitieve omstandigheden!) en een bijdrage te leveren aan het onderhoud van een natuurgebied. De eerste A Rocha natuurweken waren in Nationaal Park de Loonse en Drunense duinen.

**2008**

**Bomen planten als jubileumactie**

Met een feestelijke ontmoetingsdag in Velp viert A Rocha op 31 mei 2008 twee jubilea tegelijk. A Rocha bestaat als wereldwijde beweging 25 jaar. In Nederland zijn we alweer 5 jaar actief.

**2007**

**Climate Stewards in Nederland**

In 2007 start A Rocha met het CO2 compensatieprogramma. In de nieuwsbrief van april 2007 staat: 'Het kan niemand zijn ontgaan, klimaatverandering beheerst het nieuws van week tot week'.



**2009**

**Groene hart**

De Nederlandse vertaling van het boek 'Groene hart van het geloof' komt uit. In oktober 2009 vindt er een symposium plaats. Dit symposium is georganiseerd door CV-Koers, de Evangelische Hogeschool Amersfoort en A Rocha.



**2010**

**Klusreis naar Les Courmettes in Frankrijk**

Een groep van dertien A Rocha-vrijwilligers helpen van 3 tot 7 mei 2010 met klussen in het veldstudiecentrum van A Rocha in Frankrijk.



**2023**

**Nieuwe lokale groepen: Het Hogeland en Ermelo**

In september 2023 starten er twee nieuwe lokale groepen. A Rocha Het Hoge Land in de provincie Groningen en A Rocha Ermelo in de provincie Gelderland.

**2021**

**Embert Messelink, oprichter en directeur, vertrekt bij A Rocha Nederland**

Na negentien jaar trouwe inzet vertrekt Embert Messelink in oktober 2021 als directeur van A Rocha Nederland. Vanaf het begin heeft Embert, destijds samen met zijn vrouw Petra Messelink, zich met hart en ziel ingezet voor de missie en visie van A Rocha Nederland. Annemarthé Westerbeek volgt hem in februari 2022 op als nieuwe directeur.

**2019**

**Overname project Dorpsakker de Parel van het Zendings-diaconessenhuis**

Vanaf 2019 is de ecologische moestuin aan de rand van Amerongen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van A Rocha. Dorpsakker de Parel zorgt voor groei en bloei van gewassen en mensen.

**2016**

**A Rocha als partner in evenement 'Groen Gelovig'**

In 2016 organiseert A Rocha, in samenwerking met andere christelijke organisaties, voor het eerst het evenement Groen Gelovig. In oktober 2023 was de vierde editie van dit evenement en waren er meer dan 1200 christenen bijeen voor inspiratie voor een eerlijke en duurzame levensstijl.



**2016**

**Rocha wordt partner in landelijke natuurwerkdag**

In 2016 zijn we voor het eerst partnerorganisatie van de landelijke natuurwerkdagen. Onze lokale groepen participeren veelvuldig met hun eigen natuurwerkdagen.

**2015**

**Terugkeer van de zwarte stern als broedvogel in Zwolse uiterwaarden**

In 2015 vliegen de eerste zwarte sterns aan om de nestvlotjes te gebruiken als hun broedplek. Omdat de natuurlijke broedplek – krabbescheer – is verdwenen door de verslechterde waterkwaliteit, plaatste de werkgroep A Rocha Zwolle kunstmatige nestvlotjes. Hierdoor keert de zwarte stern terug in de Zwolse uiterwaarden.

**2012**

**Herstel orchideeën op Schor Alteklein**

In 2010 adopteert A Rocha Zeeland het gebied Schor Alteklein. De rietorchis en moeraswespenorchis dreigen te verdwijnen door verzuivering. Door de beheerwerkzaamheden zijn deze soorten gebleven en hebben zeldzame soorten als de graslathyrus, welriekende agrimonie en klevrige ogentroost zich gevestigd.



**2012**

**De conferentie van A Rocha Internationaal wordt gehouden in Nederland**

In juni 2012 houdt A Rocha Internationaal een conferentie in Delden, met als thema 'Evangelism and A Rocha'.





- Vrienden van A Rocha
- A Rocha organisaties

## A ROCHA INTERNATIONAAL

Veertig jaar geleden begon A Rocha met het eerste veldstudiecentrum in Portugal. Onze naam, A Rocha, is ook afgeleid van het gebied waar dit eerste veldstudiecentrum stond. A Rocha betekent in het Portugees 'De Rots'. Het centrum stond en staat aan de rotskust in de Algarve. Natuurlijk kan je hierin ook een Bijbelse verwijzing naar de rots zien.

Wereldwijd wordt er door A Rocha in verschillende landen en contexten gewerkt vanuit de gezamenlijke missie om Gods roeping voor de schepping te zorgen in de praktijk te brengen en anderen toe te rusten om dat ook te doen. Samen werken we en verlangen we naar een wereld waar de natuur gedijt omdat mensen rechtvaardig en duurzaam leven.

“Ons verlangen is een wereld waar de natuur gedijt, omdat mensen rechtvaardig en duurzaam leven”



Field notes podcast

Vind je het leuk om meer te horen over hoe A Rocha Internationaal is begonnen en hoe ons werk er in de verschillende landen uitziet? Luister dan naar de podcast 'Fieldnotes'. Met recent ook een aflevering met Peter Harris, mede-oprichter van A Rocha.



## A ROCHA INDIA

Wist je dat A Rocha in zeker 21 landen actief is? Op vrijwel alle continenten! Bijvoorbeeld in India, Peru, Nigeria, Australië, Canada en verschillende landen in Europa. Daarbij heeft elk land eigen prioriteiten en projecten. Op deze pagina lichten we een project uit om je kennis te laten maken met het werk van A Rocha wereldwijd. Dit keer A Rocha India.

### Olifanten in je tuin!

Wow, wat gaaf: olifanten. En zo dichtbij! Toch hebben heel wat mensen in Zuid-India gemengde gevoelens bij het zien van een kudde Aziatische olifanten uit het Bannerghatta National Park (BNP).

### Bannerghatta National Park

Het park van 256 vierkante kilometer bestaat uit de grootste 'scrub forests' van het land. Ter vergelijking: dat is een oppervlakte zo groot als Ameland. Een scrub forest bestaat vooral uit struiken (lage begroeiing) en biedt huisvesting aan veel bedreigde zoogdieren. Ze ligt maar 22 kilometer ten zuiden van Bangalore, de op twee na grootste stad van India. De bevolking die langs de grenzen van het park woont, leeft voornamelijk van de landbouw. De olifantenpopulatie houdt zich niet aan door mensen bedachte grenzen en trekt er dan ook regelmatig op uit om zich te goed te doen aan de landbouwgewassen. De reden waarom de olifanten zich in menselijk gebied wagen is de vermindering van hun leefgebied en de onrust die het werk in de steengroeves en zandafgravingen brengt. Op zoek naar voedsel en water vinden zij hun weg naar stedelijke nederzettingen. Dit resulteert in verwarring, stress en trauma voor de dieren. De reactie van mensen bij het zien van de olifanten op hun terrein is angst. Zij willen hun land en zichzelf in veiligheid stellen. Olifanten worden soms door boeren gedood door ze te schieten of te vergiften. Anderzijds sterven er jaarlijks zo'n vierhonderd mensen in India door een olifant.

Tekst: Esther Gijbetsen



### Mens-olifant conflict

Het samenleven tussen mensen en olifanten staat dan ook voortdurend onder spanning. Het uitgebreide beschermingsprogramma van A Rocha India focust op onderzoek, begrip en vermindering van aantasting van het leefgebied in het mens-olifant conflict. Samen met de lokale bevolking gaat A Rocha India op zoek naar duurzame oplossingen voor de dieren, hun leefomgeving en de mensen die er wonen. Dit doen ze onder andere door bijen in te zetten. Olifanten zijn bang voor bijen. Als ze gestoken worden is dat meestal op een pijnlijke plek rondom hun ogen of achter de oren. Zo slaan de olifanten op de vlucht!

Dit is maar een klein deel van het werk van A Rocha India. Wil je meer weten? Kijk dan op: [www.arocha.in](http://www.arocha.in)







Foto: Jaap Gijbetsen

## HELP MEE ONZE PRACHTIGE BOSSEN TE BESCHERMEN.

Word nu donateur en ontvang een mooi boek als welkomstgeschenk.

Scan de QR-code of geef via [arocha.nl](http://arocha.nl)



A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. In Nederland is A Rocha actief sinds 2003. Dit jaar bestaan we dus 20 jaar!

A Rocha werkt op allerlei manieren aan natuurbehoud, een duurzame levensstijl en verdieping in het denken over zorg voor de schepping. We geloven dat God de aarde heeft gemaakt en liefheeft. Daarom willen we graag dat de natuur belangrijk is voor alle christenen: ervan genieten, ervoor zorgen en het beschermen.